

## Glamping

Weet je die campings van vroeger nog? Overvolle lappen gras, waar je op je slippers met je teiltje vol afwas naar de gezamenlijke kraan moest sjouwen, onderweg struikelend over een verdwaalde voetbal? Dat is dus echt nergens meer voor nodig, want kamperen heeft een moderne make-over gekregen. Houd je van kamperen, maar niet van het onhandige gedoe wat er vaak bij komt kijken? Kamperen is opnieuw geboren en heet nu glamping! Hetzelfde vrije gevoel, maar als het even kan met meer luxe dan thuis en midden in de natuur. Dat is pas vakantie. Vroeger zei men wel eens: "Een jaar lang kromliggen, om twee weken krom te kunnen liggen". Die uitdrukking kan dus officieel met pensioen. Nooit meer in een iets te kleine tent jezelf in een slaapzak wurmen. Natuurhuisje helpt je met het vinden van de glamping die bij jou past. Met een luxe gevoel op vakantie in de natuur.

### Kamperen in luxe

Het Engelse woord 'glamping' is een samenvoeging van de Engelse woorden 'glamorous' en 'camping', en vrij vertaald betekent dat 'kamperen in luxe'. Een klein geschiedenislesje. Het nieuwe woord verscheen voor het eerst in het dagelijkse gebruik rond 2005 in het Verenigd Koninkrijk, maar het concept waar glamping naar verwijst bestaat in verschillende vormen eigenlijk al eeuwen. Het is bijvoorbeeld bekend dat in de 16e eeuw de Schotse graaf van Atholl ter ere van een bezoek van zijn koning een extravagante glamping-ervaring in de Schotse Hooglanden voorbereidde, compleet met luxe tenten en voorraden uit zijn eigen kasteel. Misschien wel het meest buitensporige voorbeeld van paleisachtig tentleven ooit is een diplomatieke top die in 1520 in Noord-Frankrijk gehouden werd. Daar stonden zo'n 2.800 tenten bij elkaar en in de fonteinen stroomde rode wijn. Want, waarom ook niet? We kunnen er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat de gasten op deze gelegenheden niet voor hun eigen rol toiletpapier hoefden te zorgen. Rond diezelfde periode sleepten de Ottomanen op al hun militaire missies hun vorstelijke tenten plus alle bijbehorende pracht en praal mee. Voor het opzetten en onderhouden van die tenten reisden er speciale teams van vakmannen met de missies mee. Bekender voor ons zijn de Afrikaanse safari's die in de jaren 20 van de 20e eeuw populair waren onder rijke Britten, de Britse adel en rijke Amerikanen. Hoewel ze op zoek waren naar avontuur wilden ze toch niet de luxe en comfort die ze van thuis gewend waren missen en namen zo'n beetje alles mee, van elektrische generatoren tot opvouwbare badkuipen en champagne.

Glamping is de hedendaagse (en haalbare) variant van het voorgaande, en hoewel de glampingtrend al aan het begin van deze eeuw populair werd in Amerika, Engeland en Afrika, is deze pas vanaf 2015 naar andere landen, zoals Nederland en Italië overgewaaid. Vandaag de dag kun je voor een glamping-vakantie dus in veel verschillende landen terecht en anders dan die rijkelui van vroeger hoef je gelukkig ook niet heel je hebben en houden mee te nemen. Alles wat je nodig hebt, is gewoon aanwezig. Hoewel over het algemeen veel glamping-accommodaties zich op een camping of park bevinden, is dit vaak op een gedeelte dat gescheiden is van de 'gewone' camping. Bij de glamping-opties van Natuurhuisje hoef je je tijdens jouw vakantie sowieso niet bang te zijn voor een overdaad aan drukte, spelende kinderen of lawaai. Onze glamping-natuurhuisjes staan nooit op grootschalige terreinen of vakantieparken en dus geniet jij volop van rust, ruimte en het natuurschoon om je heen.

### *Glampen* in Nederland

Was bij kamperen het Nederlandse weer nog een bezwaar, mag het tijdens een glamping-vakantie best een keertje regenen. Dan blijf je toch gewoon een dagje in je glamoureuze kampeerverblijf? Bij glampen heb je namelijk nooit meer last van een lekkende tent en meestal gewoon wifi. Interessante opties zijn er genoeg en uiteraard liggen de natuurhuisjes zoals je van ons gewend bent midden in de natuur. Tijdens jouw vakantie word je dus 's ochtends in alle rust wakker van het gefluit van de vogels of het ruisen van de wind in de bomen.

Omdat glamping de laatste jaren steeds populairder en aantrekkelijker is geworden, is er keuze in overvloed in zowel locatie als soort accommodatie. Zo worden yurts (zo'n ronde tent waar Mongoolse nomaden in wonen)

safaritenten, knusse tiny houses en tipi's als vorm van glamping gezien, maar ook unieke onderkomens zoals boomhutten, woonboten, pods, trekkershutten en gezellige pipowagens vallen tegenwoordig onder de glamping- accommodaties.

Ook Natuurhuisje biedt natuurlijk de meest uiteenlopende glamping-accommodaties. Slaap bijvoorbeeld eens in een boomhut, zij aan zij met de vogels in de boomtoppen, of luister hoe het water tegen de romp aan kabbelt tijdens je overnachting op een woonboot. Wil je doen alsof jullie de laatste personen op aarde zijn? Dat kan. We hebben verschillende glamping-opties *in the middle of nowhere*. Ben jij een waterrat en wil je ten alle tijden het water horen of er in kunnen duiken, dan kun je kiezen uit een van de huisjes aan de zee, aan een meer of zelfs met een zwembad. Hoe jouw verblijf er ook precies uit gaat zien en waar in Nederland je uiteindelijk ook terecht komt - glamping is in ieder geval een aantrekkelijke en moderne twist op de traditionele kampeervakantie en Natuurhuisje helpt je aan de perfecte bestemming.